

# Walburgis Arnhem

## 6 weken JONA

'het verhaal opnieuw verteld'

woensdag 10 februari  
vrijdag 25 maart

[www.walburgisarnhem.nl](http://www.walburgisarnhem.nl)

[facebook.com/walburgisarnhem](https://www.facebook.com/walburgisarnhem)

### Wie was Jona... en wie ben jij ?

Veel mensen hebben wel eens gehoord of gelezen van die merkwaardige profeet Jona. Hij weigert de opdracht die God hem geeft uit te voeren. En gaat niet naar Ninivé om die stad aan te klagen. Zo vroom en oprecht als hij is heeft hij zo zijn principes. Hij voelt zich ver verheven boven die 'As van het kwaad' : laten ze het daar zelf maar uitzoeken. Maar eenmaal op zee komt hij in een storm terecht. En dan begint een reis waarin Jona zichzelf hard tegenkomt en in een diepe crisis terechtkomt. Hoe komt hij hier uit ?

Het verhaal van Jona houdt ons een spiegel voor. Hebben ook wij niet onze hoge idealen en overtuigingen die botsen met de realiteit van het leven? Keren wij ons af van wat tegen-staat, of gaan we 'in zee' met iets wat lastig is en ons confronteert met onszelf ?

Het leven vraagt soms om bezinning, om te rade te gaan bij je diepste innerlijk, om zo te ontdekken hoe je jezelf (op)nieuw kunt vinden.

### Walburgislezing

'Als God met jou in zee gaat'..... kom je soms pijnlijk-hard jezelf tegen. Je kan helemaal kopje onder gaan. Confronterend voor de vrome mens zoals Jona ongetwijfeld is - een profeet nog wel - om in de spiegel te moeten kijken en te zien wat er in zijn eigen hart schuil gaat.

*André Zandbelt schreef een boek over Jona. Hij werkte ruim 20 jaar als pastoraal werker in verschillende parochies (waaronder in Arnhem) en was daarna meer dan 15 jaar geestelijk verzorger in een aantal ziekenhuizen.*

Datum: woensdag 10 februari 2016

Aanvang: 20.00 uur Entree: € 6,- per persoon

### Expositie

**Peter Krynen - installatie**

**Rob den Boer - tekeningen**

**Nelke van Dijk – foto's**

**Te zien:** iedere vrijdagmiddag van 11.00 tot 16.00 uur en tijdens en rond alle activiteiten.

### Concert: De zeven kruiswoorden

'Die Sieben Letzte Worte Unseres Erlösers Am Kreuze ' van **Joseph Haydn** door

**het Kurios Klarinetkwartet**

De delen worden afgewisseld met teksten en gedichten.

Zondag 20 maart 15.00 uur. Entree: € 10,- ( € 7.50)

# Aktiviteiten

(As)woensdag 10 februari 19.00 -19.45 uur

## Viering met as/water ritueel

O.l.v. Jan Olimulder

(As)woensdag 10 februari 20.00- 22.00 uur

## Walburglezing over Jona door André Zandbelt

'Als God met jou in zee gaat'

Iedere woensdag in de 40dgntijd om 19.00 uur

## Avondgebed met aansluitend Walburg Open voor stilte

o.l.v. Paul Moet

Alle vrijdagen in de 40dagen tijd van 11.00 tot

16.00 uur en rond alle activiteiten.

## Walburg Open voor expositie en meditatie

Zondag 14 februari 10.00

## Themaviering m.m.v. OLVékoor

'Geroepen worden' .

Zondag 21 februari 10.00 uur

## Meditatief Uur rond Jona

O.l.v. Evert Brink

Woensdag 24 februari 18.00 uur

## Rijstmaaltijd ( vrijwillige bijdrage voor de voedselbank)

opgeven: [seiamoet@gmail.com](mailto:seiamoet@gmail.com)  
026-382 46 36

Zondag 28 februari 10.00 uur

## Leerhuis: Jona 4.

O.l.v. Wim Palstra

Zondag 6 maart: 10.00 uur

## Lauden( kloosterlijk ochtendgebed)

m.m.v. Laudenkoor o.l.v. Monique Verhoeven.

Zondag 13 maart 10.00 uur

## Themaviering m.m.v. OLVékoor

'Veranderen op je levensreis'

Zondag 20 maart: 10.00 uur

## ( Palmpasen) Viering

O.l.v. Wim Palstra; m.m.v. Monicakoor uit Utrecht

o.l.v. Marietrees Broeren

Zondag 20 maart: 15.00 uur

## Concert: De zeven kruiswoorden ( Haydn) door het Kurios ensemble

Goede Vrijdag 25 maart

12.30 uur Coventrygebed

15.00 uur Herdenken lijden van Jezus Christus

19.30 – 21.30 uur Wake met stem en stilte

m.m.v. Octo Voces

Zaterdag 26 maart 21.00 uur

## Paasviering

m.m.v. ad hoc koor o.l.v. Marietrees Broeren.

O.l.v. Paul Moet en Corry Koot

Zondag 27 maart 10.00 uur

## Paasviering voor peuters en kleuters

en hun ouders, zusjes, broertjes, opa's en oma's...

### Welkom: Zangers (m/v) voor een gelegenheidskoor o.l.v. Marietrees Broeren.

Zingen: in de **Paasviering** op paaszaterdag, 26 maart. Viering 21.00 uur – inzingen 20.00 uur  
Repetities : Zaterdag 12, 19 en 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur . Opgave: 026-4426970 of [c.follender@eusebiusparochie.nl](mailto:c.follender@eusebiusparochie.nl)

Van de deelnemers wordt gevraagd aan de hand van bladmuziek en Mp3-bestanden de (eenvoudige) zangpartijen te voren te bestuderen.

## Diaconale activiteit

Gedurende de hele vastenperiode willen we u vragen voedsel in te zamelen en mee te nemen naar de Walburgis voor de voedselbank. Het gaat dan om houdbaar voedsel ( potten, blikken, pakken etc ) . Dit kunt u doen gedurende alle activiteiten t/m Goede vrijdag 25 maart . Vrijwilligers zorgen er voor dat alles bij de voedselbank terecht komt en via hen bij de mensen, die het nodig hebben.

Op dit moment zijn er in Arnhem en omstreken zo'n 1100 gezinnen die wekelijks een pakket krijgen van de voedselbank. Dat is 10% meer dan het jaar ervoor. Voor deze gezinnen is het een (noodzakelijke) aanvulling op wat zij zelf (kunnen) kopen. Naast verse producten als groente, zuivel en vlees ontvangen ze ook veel spullen die lang houdbaar zijn. Er zijn meer dan 400 vrijwilligers actief die zich voor de voedselbank inzetten.

Deze diaconale activiteit maakt onderdeel uit van verschillende activiteiten die in het kader van het 'Jaar van Barmhartigheid' plaatsvinden in de Eusebiusparochie .

*Uw financiële bijdrage aan de kosten van de vastenactiviteiten is welkom op rek NL43 ABNA 0535 0469 36 t.n.v. RK Parochie St. Eusebius o.v.v. gift tbv vastenproject 2016*